

Nieuws uit het Akashabewustzijn

Ook voor de komende 30 dagen heb ik het Akashabewustzijn geraadpleegd. De woorden die bij deze maand horen zijn rust, ruimte en retrospectie. De kronieken lieten mij zien dat we ook in de komende 30 dagen weer een storm kunnen verwachten. Een wervelstorm die onszelf en onze omgeving omver blaast. Daardoor moeten we alle zaken weer vastpakken en ordenen. Situaties, besluiten, mensen en relaties. Om er vervolgens achter te komen dat het ook mooi en lonend kan zijn om zaken te verplaatsen: naar een andere plek of naar het archief. Kijk naar alles wat je tegenkomt en herwaardeer het. Wat is het je waard? Waar hoort het thuis? Maar vooral: waarom bewaar je het en is het mogelijk om je ervan te onthechten? Onthechting is immers het pad naar verandering. Om deze transformatie (5D) te kunnen zien, is ook rust en ruimte nodig. In iedere wervelstorm zit het oog van de storm, een rustpunt waar alles even stil en kalm is. Zoek voor jezelf dat rustpunt op zodat je de bewegingen om je heen kunt duiden. Rust creëert ruimte. En ruimte maakt verandering mogelijk. En dat is het doel van de komende tijd: retrospectie op wat was zodat je kunt bepalen wat je meeneemt naar de komende periode en vooral wat je achterlaat.



WORKSHOPS

De komende workshops:

- 3 oktober: Akasha II –dag 1
- 10 oktober: Verdieping Akasha begeleiders
- 13 oktober: Akasha I&II in 1 dag
- 17 oktober: Akasha II –dag 2
- 24 oktober: Akasha I –dag 1
- 7 november: Akasha I –dag 2

Voor meer informatie: [Workshops](#)

Spiritconsult

De dood is geen definitief weggaan. Een mens gaat over, laat het zelfbewustzijn achter en sluit zich aan bij een hoger bewustzijn, dat onderdeel uitmaakt van het Akashabewustzijn. Dat maakt dat ze met ons kunnen praten: de sluier tussen de bewustzijnsniveaus wordt immers steeds dunner. En dat betekent dat we met overleden dierbaren contact kunnen maken: voor een vraag, een inzicht of “gewoon” om te weten hoe het is. Ze maken graag en makkelijk contact met mij tijdens een consult.

Individuele begeleiding spiritueel ontwaken

We zijn nu spiritueel aan het ontwaken. We weten zoveel en we voelen het zo weinig. Terwijl de komende tijd van ons vraagt om tot zelfinzicht te komen. En daarnaar te handelen. Dat vraagt om afstemming op het hoger bewustzijn, op vertrouwen in het universum en om afstemming met de schepende energie. Dat is onder meer spiritueel ontwaken. Je kunt hiervoor mijn workshops gaan volgen. Ik kan je ook individueel begeleiden. In vijf sessies van drie uren volg je een op jou persoonlijk geschreven programma. Elke sessie heeft een thema. Wat die thema's zijn, kun je hier lezen.



Ik wens jullie allemaal een goede maand september en een prachtig begin van oktober.

Liefs, Medium Jeltsje

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar jeltsje@medium-jeltsje.nl