

Nieuwsbrief

Dit is de allereerste nieuwsbrief van mij. Het tijdstip van verschijnen is niet zomaar gekozen. In deze coronatijden merk ik nog meer dat wij op zoek zijn naar antwoorden, zingeving en inzichten. We willen misschien wel terug naar het oude leven “van voor Corona”. Terwijl we juist nu gedwongen worden om ons bezig te houden met het nieuwe tijdperk “van na Corona”. Ook ik ben in de vakantie op zoek gegaan naar inzichten. Het inzicht dat ik graag met jullie wil delen, is dat er nieuw leiderschap nodig is. Zowel internationaal, landelijk als persoonlijk. Je bent je eigen leider: door het—op welke manier dan ook—verkrijgen van nieuwe inzichten, ben je in staat om je leven en jezelf in een andere vorm te gieten. Zingevend, geheeld, getransformeerd, nieuw. Zodat we allemaal een positieve bijdrage toevoegen aan het universele bewustzijn.

Agenda

De komende workshops:

- 15 augustus—Akashakronieken II (vol)
- 21 augustus—Chakraleer (nog 1 plek)
- 5 september—Akashakronieken I (nog 1 plek)
- 12 september—Chakraleer (nog 2 plekken)

Voor meer informatie: [Workshops](#)

Energie van augustus

Augustus is van oudsher de oogstmaand in de land- en akkerbouw. Ook spiritueel is het een oogstmaand: je hebt een intentie gezaaid en in deze maand kun je de opbrengst oogsten. Waardoor er weer ruimte komt om iets nieuws te zaaien. Je offert iets op om ruimte te maken voor iets nieuws. En dat is een nieuwe energiegevende manier om te leven. We offeren op dit moment allerlei zaken op. In plaats van het negatieve te benadrukken, kunnen we het positieve van het ruimte maken voor iets nieuws, omhelzen. En het is duidelijk: we leven in een ander tijdperk dan voor de coronacrisis. Laten we dan ook in deze maand nieuwe paden kiezen, nieuwe inzichten over onszelf en onze omgeving verwerven en daarnaar gaan leven. Dat geeft vrijheid en transformatie.

Vrienden- en vriendinnenworkshops

Buiten de workshops die in de agenda staan, maak ik voor groepen op maat geschreven workshops. Deze workshops duren een middag en worden afgesloten met een high tea. Perfect voor vrijgezellenfeesten of een leuke middag met je vrienden en/of vriendinnen.



In de runenworkshop maken we onze eigen runen en ik leg je de betekenis uit van deze runen. Zodat je aan het einde van deze workshop door middel van een zuivere runenlegging, je eigen pad kunt uitstippelen.

Ik wens jullie allemaal een hele goede maand augustus toe, met veel nieuwe inzichten en een goede oogst!

Liefs, Jeltsje

Augustus 2020



Akasha bewustzijn

De laatste tijd heb ik weer een aantal keren de workshops Akashakronieken niveau I en II gegeven. En wat is het toch leuk om deze workshop te geven, om de deelnemers te laten zien hoe ze contact kunnen maken met dit bewustzijn, waarin alle antwoorden van verleden, heden en toekomst liggen. Zodra je hebt geleerd om contact te maken je eigen Akashakronieken (niveau I) en daarna met alle lagen binnen dit bewustzijn en je Akashabegeleidingsteam (niveau II), zijn alle antwoorden voor je eigen proces en van de universele kronieken beschikbaar. Ook ik reis vaak naar het Akashabewustzijn, en daaruit blijkt dat we hard aan het leren zijn in deze vijfde dimensie—het Aquariustijdperk— en daar waar we dit veronachtzamen, zetten de ontwikkelingen in de wereld ons vanzelf in stilstand. Stilstand, dat is de plek waar alle verandering begint.



Loslaten?

Loslaten is een woord dat ik niet graag gebruik: loslaten is meer het leren weglopen van situaties die je niet dienen of schadelijk voor je zijn. Je leert van de ervaring en geeft het vervolgens een liefdevolle plek in je energetisch lichaam.

Voor meer informatie: [healing](#)



In de pendelworkshop leer je hoe je door middel van de pendel, antwoorden op vragen kunt krijgen. We oefenen veel en je krijgt tips en trucs mee om thuis je pendelsessies te doen. Voor iedereen is er natuurlijk een pendel.

In de wichelroedeworkshop leer je meer over de energie van de wichels en hoe je deze kunt toepassen. Je kunt levensvragen laten beantwoorden, aardstralen ontdekken of antwoorden krijgen op vragen die je al een tijdje bezighouden.

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, [klikt u hier](#).

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar jeltsje@medium-jeltsje.nl